

TOVERHAZELAAR

LAAT JE VERLEIDEN DOOR DE MAGIE

We bevinden ons in de tijd van het jaar dat de dagen nog kort, koud en donker zijn. De zon en lente, waarnaar we zo hard verlangen, lijken nog heel ver weg. Toch is niets minder waar. Je kan dit lentegevoel nu al volop beleven in de tuin. Het mag buiten nog vriezen maar als er een zonnetje schijnt is het tijd om te genieten. De natuur strooit kwistig met haar wondere geuren. De dauw, de vorst, de knisperende sneeuw onder je schoenen, het zonnetje dat lange schaduwen over het landschap spreidt,... Het zijn net die omstandigheden die ervoor zorgen dat wij de toverhazelaar (*Hamamelis*) ten volle kunnen ervaren met haar kleuren- en geurenpracht.

Tekst en fotografie: Wout Oprins



De meeste variëteiten zijn kruisingen tussen de Aziatische *mollis* (van China) met haar zoete geur en *japonica* (van Japan) met haar citroengeur. Ik nodig jullie uit om van struik naar struik door de tuin te kuieren om de verschillende aroma's te proeven met je neus. Het is een spel waarbij je vanzelf de tijd uit het oog verliest en er spontaan een lach op ieders gezicht wordt getoverd. Naast het zonnetje is het groene bladerdek van de omringende planten essentieel voor een mooi contrast met de prachtige bloemen die de toverhazelaars voor ons etaleren. De bloemblaadjes van deze naaktbloeiers verschijnen in gele, oranje en rode tinten. Sommige staan mooi op een rijtje en zijn maar 1 cm groot, andere groeien in trosjes en kunnen tot 5 cm groot zijn. Allemaal zijn ze de moeite waard om te bestuderen en een ware lust voor het oog. Als je even goed kijkt, zie je naast deze wondermooie bloemen ook nog zaaddozen zitten. Deze bevat twee zaden die op een spectaculaire manier tevoorschijn komen. Ze worden na indrogen als een projectiel met een enorme kracht gelanceerd en kunnen zo tot meer dan tien meter van de struik vandaan landen.



Wout Oprins is opgegroeid in de wereld van de planten. De laatste twintig jaar leerde hij teelttechnieken perfectioneren en nieuwe variëteiten ontwikkelen en selecteren. Vandaag is hij conservator en secretaris van Plantentuin 'De Kleine Boerderij' Merksplas vzw.



OOK VOOR KLEINE TUINEN

Hoewel de toverhazelaar het meeste tot de verbeelding spreekt als we hem zijn natuurlijke groei gunnen, wordt hij de laatste jaren vooral als slank gesnoeië spil aangeboden. Dit heeft als voordeel dat hij zo perfect aangepast is aan de steeds kleiner wordende tuinen.

Hij laat zich het best gedijen in een goed doorlatende, vochtige grond met voldoende voeding (organisch gehalte). Zorg voor een voldoende grote ruimte rondom de aan te planten toverhazelaar want ze houden niet van verplanten en zware snoei. Takken die dikker dan een twee euromunt zijn, wegsnoeien, houdt een enorm risico in. Er wordt namelijk zeer traag callus (nieuw celweefsel) aangemaakt waardoor wonden traag terug dichtgroeien met alle gevaren vandien. Zorg er verder ook voor dat je hem niet te diep plant. Niet dieper dan dat de plant stond bij aankoop, eerder iets hoger.

De ideale standplaats voor een toverhazelaar is vlakbij je voordeur omgeven door zijn bloeiende vrienden. Ik denk aan de vleesbes (*Sarcococca*) met zijn zoete kersgeur, de citroengeurende winterkamperfoelie (*Lonicera fragrantissima*), het sneeuwkllokje (*Galanthus*), de rondbladige cycloam (*Cyclamen coum*), de Crocus en zeker niet te vergeten de papierstruik (*Edgeworthia*) met zijn geuren- en kleurenpracht.

Zo voelt iedereen zich direct welkom. Je zal merken dat bijna alle bezoekers de vraag zullen stellen waar die heerlijke geuren vandaan komen, en dat nog wel in de winter!!

Mijn favoriet is *Hamamelis x intermedia 'Harry'*. Met zijn oranje lekker geurende bloemen met zeer lange bloemblaadjes vormt hij een prachtige plant. Daarnaast verdient hij ook alle eer omdat hij vernoemd is naar Harry van Trier die samen met Jelena de Belder enorm veel pionierswerk heeft verricht voor de toverhazelaars.

De toverhazelaar leent zich perfect voor de kunst van het bloemschikken. Knip enkele dunne twijgjes af wanneer je de eerste kleur van de bloemen ziet verschijnen. Als je deze dan in een vaasje bij je binnen in huis plaatst, kan je de bloem gedurende verscheidene weken zien evolueren. Op die manier kan je de aankomende lente al bij je binnen in huis halen. Daar hebben we allemaal zo'n nood aan! Opgelet: dikke takken snoeien kan voor schade zorgen.

EROP UIT

Tijdens de wintermaanden kan je op zondag van 10 tot 17 u de toverhazelaar en andere winterbloeiers bewonderen in de Plantentuin van Merksplas. Noteer zeker 16 februari in je agenda. Dan kan je deze aanschouwen tijdens een begeleide wandeling. >>> Plantentuin 'De Kleine Boerderij' Merksplas vzw Ossenweg 1 te Merksplas

Bezoek ook het arboretum van Kalmthout tijdens de Hamamelisfeesten van 6 januari t.e.m. 29 februari. Zij organiseren op zondagen verscheidene begeleide wandelingen en de verkiezing van Miss Hamamelis. >>> Arboretum Kalmthout Heuvel 8 in Kalmthout